

Het gezin:

No nonsens-Phil, mijn partner in crime. Op hem kan je bouwen. Dochter Mie houdt de boel bij mekaar. Zij lijmt de twee broers als ze botsen. Voor Friends en lekker eten mag je haar altijd roepen. De Broers Bro en Ket zijn twee uitersten. Bro geniet van zijn fantasiewereld en kan heel stilletjes met iets bezig zijn, Ket die hoor en zie je altijd! En ik? Ik ben Beth, ik hou van verhalen en mensen en geef jullie graag een inblik in mijn gezin.



Charmant frappant

OVER HOE WE 44 LANDEN UIT ONS HOOFD LEREN

De opdracht van de week? Bro moet alle landen van Europa en enkele buurlanden kennen, met de hoofdstad én in twee richtingen, op een blinde kaart. Dat is niet meteen een eenvoudige opdracht. De landen van West-Europa laten zich vlot leren. Met het gezin op reis gaan levert zijn vruchten af. Maar aangezien we nog niet zo vaak op reis zijn gegaan en al zeker niet zo ver, zitten we snel door het aanbod. Bro heeft er helemaal geen zin meer in. De 'lijst van 44' ligt al enkele dagen op zijn bureau.

'Ons Brein Houdt Van Herhaling'. Het is onze manier om de kinderen te overtuigen om kort maar regelmatig te studeren. Nu we toch een aantal weken thuis zijn, gaan we op zoek naar een vast moment, een routine. Bro heeft duidelijkheid nodig, zeker in deze coronatijden. Het dagschema staat op een groot blad. Het oefenen van 44 landen kan daar best nog bij.

'Ons Brein Houdt Van Trucjes.' Ook daar geloven we in. Het is handig om de 'lijst van 44' onder de knie te krijgen. Het hele gezin doet mee, ook grote zus Mie. Zij heeft de 44 landen twee jaar geleden al eens uit het hoofd geleerd. Een voorbeeldje? Zwitserland laat zich pas kennen als vader Phil een West-Vlaamse tongval aanneemt: 'In Zwitserland zijn er veel bèèèèr-n' (Bern dus). Bro kent het trucje snel, maar komt niet op bijhorende landen en hoofdsteden. Nog meer herhaling nodig.

Oost-Europa is lastig, niet alleen voor Bro, maar ook voor Phil en mij. Dertig jaar geleden was het aantal landen in Europa nog te overzien. Er hoorden er ook meer samen. Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Montenegro, Kosovo. Ook wij gaan op zoek naar trucjes. Sara die danst in de bossen van Bosnië-Herzegovina omarmt Sarajevo in ons brein. Budha wordt gepest om zijn dikke buik. We verbinden dit beeld met Hongarije, met 'honger hebben'.

Het wordt na een tijdje een spel. Ook Mie doet mee. Zij beeldt het trucje uit: de dikke Budha, de sloffende tong, de bèèèèèr-n ... Bro krijgt een 'aha'-moment. Hij beseft dat de mantra's echt werken. De kans dat we de 44 over enkele maanden nog weten, is klein. Mie weet dat al, Bro nog niet.

Intussen kijken we uit naar het volgende Europamoment.

Beth,
mama van Mie, Bro en Ket

