

Het gezin:

No nonsens-Phil, mijn partner in crime. Op hem kan je bouwen. Dochter Mie houdt de boel bij mekaar. Zij lijmt de twee broers als ze botsen. Voor Friends en lekker eten mag je haar altijd roepen. De Broers Bro en Ket zijn twee uitersten. Bro geniet van zijn fantasiewereld en kan heel stilletjes met iets bezig zijn, Ket die hoor en zie je altijd! En ik? Ik ben Beth, ik hou van verhalen en mensen en geef jullie graag een inkijk in mijn gezin.



Charmant frappant

Over telewerken en Kahoot

Dat hebben Phil en ik gemeenschappelijk: het leraarschap in onze baan. Bij mij is dat het grootste deel: ik ben docent aan een hogeschool. Phil begeleidt studenten aan de universiteit. Een neveneffect van telewerken met kinderen is dat ze meer zicht krijgen op wat je baan eigenlijk inhoudt. Mie, Bro en Ket horen ons kennisclips inspreken en digitale leerpaden aanmaken. Ze zien ons examens afnemen via de camera. Ze gluren wel eens mee als we online lesgeven. Wat hen vooral opvalt, is dat de computer ons connecteert met onze baan en dat dat volgens hen heel 'saai' is.

Tijdens de semi-lockdown van dit najaar maken ze zelf meer en meer kennis met het digitaal onderwijs. Een digitale tool die Bro en Mie kennen en die wij vaak inzetten, is Kahoot. Met deze tool kun je een quiz maken die de interactie met de studenten verhoogt. Omdenken! Kunnen we deze onderwijstool ook inzetten binnen ons gezin?

Al gauw steekt Ket een quiz ineen. Hij is er meteen mee weg, dankzij zijn digitale geletterdheid, ondanks zijn jonge leeftijd (10 jaar). Vlot maakt hij een quiz over zichzelf en wil die METEEN uitproberen. Ik help hem wat en ben natuurlijk bevoorrecht als we een tijdje later de quiz echt spelen en ik alle antwoorden al weet. Mie maakt ook een quiz en dreigt met: "Als je het antwoord niet weet, dan is dat wel heel erg!" Want het is tenslotte een quiz over haar. Bro exploreert zoals steeds de mogelijkheden van het medium. Dat is typisch: Bro vindt wat er achter een tool zit interessanter dan waarvoor de tool eigenlijk bedoeld is. Hij maakt er een absurde quiz van. Die heet: Bro zen kwisssssssss. De eerste meerkeuzevraag is: Wie is het leukst? Mie, Bro, Ket, ouders. Het juiste antwoord is: Bro, uiteraard. Die hebben we juist! De volgende vraag is: Op hoeveel punten staat deze vraag? 0 - 1000 - 234 - waar. Hier beginnen de licht absurde keuzemogelijkheden. De derde vraag is: Wie ben jij? Mie - Ket - Phil - moeder de vrouw. Het juiste antwoord moet Mie zijn. En vanaf dan wordt het alleen maar absurder. Maar daardoor wel hilarisch! Ieder op zijn scherm, zo moet je je ons voorstellen, bij het spelen van die zelfgemaakte quizzes. Dat is best komisch: we staan in dezelfde ruimte, vlakbij mekaar, de meest onnozele deelnemersnamen verzinnend. Phil noemt zich The One en bij een andere quiz Daddy Cool.

Het kan wel tellen, zo eens iets anders dan samen wandelen ("Moet dat echt? Ik ben toch al buiten geweest vandaag?"), gezelschapselletjes spelen ("Niet nog eens Monopoly ..."), televisie kijken ("Zal Biden nu toch president mogen blijven?"), samen pizza maken ("Eindelijk eens iets lekkers!"). Misschien kunnen we dit quizplezier uitbreiden naar onze familieleden die we nu nog langer moeten missen. Zo'n digitale tool als Kahoot kan dan echt voor verbinding en amusement zorgen. Precies wat we nodig hebben in deze vreemde kerstperiode.

Beth,
mama van Mie, Bro en Ket

